

**IN DIT NUMMER
O.A.:**

**HET VERHAAL
VAN:
DE HEER PETERS** 2

**MOOIE
INITIATIEVEN** 3

**EVEN
VOORSTELLEN
(3X)** 4

**BIJSTAAN IN
DEZE TIJD** 5

**EXPOSITIE
DE KASTANJE** 6

IN MEMORIAM 7



ZOMER

In deze bijzondere tijd, waarin de natuur zich niets lijkt aan te trekken van een coronacrisis en het 'gewoon' weer zomer wordt, hebben we gelukkig ook de tijd voor weer een nieuwe nieuwsbrief van de ZorgVilla.

De nieuwsbrief staat weer vol met nieuwtjes, verslagen, interviews en nog veel meer!

Wij wensen u heel veel leesplezier!

Nog niet voorbij

*we zijn nu al een tijd verder
maar de crisis is nog niet voorbij
om te doen en te laten wat we willen
zijn we nog niet vrij*

*ook al zijn de vooruitzichten positief
en al is het buiten prachtig weer
blijf toch zoveel mogelijk thuis
samen wandelen kan een andere keer*

*het is natuurlijk nu erg jammer
maar het is écht maar even
doe het voor de mensen om je heen
voor een gezond en gelukkig leven
zolang jij je goed voelt kun je genieten
in de tuin of op het balkon
probeer daar dankbaar voor te zijn
want daar schijnt ook de zon*

**ZORGVILLA
NIEUWS:**

- **Periodieke
nieuwsbrief**
- **Voor bewoners van
De ZorgVilla en hun
familieleden en
mantelzorgers**

HET VERHAAL VAN: DE HEER PETERS

Ook voor deze nieuwsbrief ben ik in gesprek gegaan met een van onze bewoners. We zien elkaar dagelijks maar weten we wie eigenlijk wel wie we écht zijn? Ieder van u heeft een eigen levensverhaal wat u heeft gevormd tot wie u nu bent. Hoe mooi is het om elkaar wat beter te leren kennen en met respect ieders verhaal te lezen.



Vandaag ben ik in gesprek met dhr. J. Peters, 94 jaar jong. Hij vertelt:

“Ik ben geboren in Erica op 17 augustus 1925 in een gezin met nog 4 broers. Ik heb een mooie jeugd gehad aan de Verlengde Herendijk in Erica. Met 14 jaar ging ik werken in de textiel in Enschede en zelfs heb ik nog in een kapperszaak gewerkt. Bij een latere werkgever in de bloemen- en bomenkwekerij, verdiende ik 10 gulden per week. Dit was van korte duur, want in januari 1944

werd ik verplicht om op te komen in de Nederlandse Arbeidsdienst in Workum. Daarna verplicht gewerkt voor de Duitsers (Organisation Todt) in Assen, loopgraven maken.

Na de oorlog moest ik voor militaire dienst naar Indië. Dat was een zware tijd en in april 1949 kwam ik weer terug in Nederland, ik had alleen 100 gulden en een maand vrij reizen. Ik ging een opleiding voor timmerman volgen en daarna heb ik 25 jaar gewerkt bij Fairchild, een bedrijf die grafeerplaten voor elektronische grafeer machines maakte. Ik kreeg de leiding in de fabriek.

Op 40 jarige leeftijd ben ik getrouwd en heb ik mijn vrouw leren kennen. Zij kwam uit Rietmolen (bij Neede) en was kleuter onderwijzeres. Wij zijn in 1964 getrouwd en hebben altijd in Erica gewoond.

Ik heb altijd een passie gehad voor de natuur, heb groene vingers, net als mijn vader. Zelf heb ik altijd een grote prachtige tuin gehad en ben ik imker geweest, ik maakte alles zelf (bijenkasten etc.). Wij hebben samen geen kinderen kunnen krijgen maar wij hielden wel erg

van kinderen, dat bleek wel uit de vele kinderen die wij over de vloer hadden. Na een mooi huwelijk is mijn vrouw in 2011 overleden en ik mis haar nog elke dag.

In mijn leven heb ik een brede belangstelling ontwikkeld, o.a. voor astronomie en vogels. Als jongetje van 14 jaar heb ik zelf een vogelboekje geschreven met kroontjespen en inkt (zie foto).



Mijn levensmotto is: Koppie erbij houden. Het leven kan een wending nemen in de dingen die je overkomen, maar jij bepaalt hoe je ermee om gaat.”

Dank meneer Peters voor dit boeiende gesprek en wijze raad.

BEZOEK VAN CLOWNS!

Op donderdag 7 mei kregen wij bezoek van 2 clowns, Sjoemel en Kweetnie. Deze clowns werken voor de Stichting Dichterbij Clown die als doel heeft om voor gezellige afleiding te zor-

gen en een warm en vrolijk contact na te streven. En dat is zeker gelukt!

Door het prachtige weer kon buiten op het terras genoten

worden van dit grappige stel. Bepakt en bezakt met o.a. waterpistolen en plumeau wisten ze onze bewoners een uur te verblijden met hun bezoek.



MOOIE INITIATIEVEN



In deze bijzondere tijd ontstaan er veel mooie initiatieven.

Naast alle lieve kaartjes, tekeningen en bloemen werden onze bewoners onlangs verrast door IJsfabriek de Noordpool met heerlijke ijsjes. Ook hebben wij een vogelvoederpaal ontvangen van de fa. Vivara, die vogelvoersystemen en vogelvoer levert. Dit bedrijf heeft vele woonlocaties in het land

voorzien van **vogelvoederpalen**. Wij waarderen dit enorm en het helpt allemaal mee om er samen het beste van te maken!



Een van onze bewoonsters heeft de fa. Happy Horse aangeschreven omdat ze haar mede-

bewoners zo graag "een knuffel" wilde geven als hart onder de riem. Wat was zij blij verrast met een hele doos vol zachte lieve knuffels.

De meeste bewoners kon ze verwennen met een lieve knuffel waar ze een gedichtje aan had vast gestrikt. Wat een lief gebaar!



EVEN VOORSTELLEN: MINKE MULDER, GASTDAME



Mijn naam is Minke Mulder-Hiemstra, ik ben 48 jaar. Ik

woon in Nieuw Amsterdam samen met mijn man Harold en onze drie dochters Elisa, Rosalinen en Julia. Ik ben op dit moment werkzaam als gastdame in de Zorgvilla. Ik vind het fijn om onze lieve bewoners een leuke dag te bezorgen, een goed gesprek te voeren of samen een spelletje doen. Verder schrijf ik graag, houd ik van

knutselen, hardlopen en taarten bakken. Drie jaar geleden is mijn eerste boek uitgekomen, een roman "Oude liefde roest niet (of soms wel)". Sinds afgelopen januari heb ik ook de expositie opgestart in de Kastanje zodat de exposanten een podium krijgen en wij gelijk wat aan de muur hebben hangen. Tot ziens in de villa! Liefs Minke

EVEN VOORSTELLEN: ALBERDINA JOLDERSMA, VRIJWILLIGER

Ik ben Alberdina Joldersma en woon in Nieuw-Amsterdam. Sinds oktober vorig jaar doe ik vrijwilligerswerk bij de Zorgvilla. Ik kwam al een paar maanden daarvoor op de Zorgvilla via de bieb om boeken te brengen en werd heel warm ontvangen. Toen ik zag dat er vrijwilligers

gezocht werden heb ik me daarvoor aangemeld en voel me er thuis.

Jammer dat het door de corona nu even niet mogelijk is maar hoop dat het snel weer mag. Ik vermaak me nu in de tuin, met knutselen en handwerken.



EVEN VOORSTELLEN: AALTJE WOLTHOF, VRIJWILLIGER

Mijn naam is Aaltje Wolthof. Ik ben geboren in Groningen en sinds 1985 woon ik in Nieuw Amsterdam. Ik ben getrouwd met Diederik en we hebben twee kinderen, een dochter en een zoon waarvan onze zoon is overleden toen hij 18 was en dit blijft een groot gemis. We hebben twee kleindochters en die komen twee keer in de week na schooltijd bij ons wat

altijd gezellig is. Ook hebben we een lieve poes genaamd Tara en die wordt deze maand 19 jaar.

Sinds juni vorig jaar ben ik als vrijwilliger op de maandagmorgen en af en toe op de woensdag- en zondagmiddag. Nu met corona ben ik al een poos niet meer geweest. Ik hoop dat het binnenkort weer mogelijk is

om te komen maar gezondheid staat voorop.



BIJSTAAN IN DEZE TIJD



Dagbesteding zoals het was kon de afgelopen tijd niet. De gezellige groepen met cliënten van buitenaf gecombineerd met bewoners van de villa waren vanwege de coronacrisis niet mogelijk.

Gelukkig is de aandacht voor het welzijn van onze bewoners niet veranderd. Als activiteitenbegeleiders hebben we ons aangepast aan wat nog wel en niet kon. Dus hebben we de mensen op hun appartement

HET ATELIER

Vanaf dinsdag 2 juni zal het Atelier worden gebruikt als nieuwe dagbestedingsruimte. Dit betekent, dat de ontmoetingsruimte in het Atelier komt te vervallen. Op de dinsdag en donderdag is de dagbesteding open voor bewoners van de Zorgvilla.

Op woensdag is de dagbesteding open voor bezoekers van

bezoekt. We maakten een babbelje. Of masseerden de handen met lekkere lavendelolie en verzorgden de nagels. Soms hielpen we met administratie of een computerprobleem. Ook hebben we kunnen helpen bij het beeldbellen.

Als het weer het toeliet gingen we lekker een stukje buiten lopen op het terrein. In kleine groepjes zijn we creatief bezig geweest of deden we een (beweeg)spelletje. Sjoelen met



buiten de Zorgvilla. We scheidten deze groepen mensen in verband met het zo zorgvuldig mogelijk omgaan van het coronavirus. Ook nemen wij alle hy-

drie mensen kon prima als we voldoende afstand van elkaar hielden. En dit houden we zo nog even vol!

We maken onze eigen gezelligheid. Soms is het al voldoende om even stoom af te blazen, zodat we daarna weer vol goede moed vooruit kunnen kijken. We proberen er alles aan te doen om deze lastige periode met elkaar zo goed mogelijk door te komen en dat levert veel mooie verhalen op. Er komen oude herinneringen naar boven die worden verteld.

Hoe verdrietig het soms ook is, corona heeft ook mooie, nieuwe dingen opgeleverd, en gelukkig staan we er niet alleen voor.

Stefanie Vermaas

giëne maatregelen en de 1,5 meter afstand in acht.

Stefanie Vermaas, Marianne Koops en Marjanne Kloppenburg heten u weer hartelijk welkom in het Atelier.

EXPOSITIE DE KASTANJE

Op dit moment hangt in de Kastanje een expositie van Manja Keimpena. Manja is woonachtig in Weiteveen (vlakbij Emmen). Manja tekent en schildert vanaf haar 12e jaar, maar tekenles of een kunstacademie heeft ze nooit gevolgd.

Sinds maart 2015 is Manja gaan exposeren. Daarna heeft

ze op meerdere plaatsen met haar expositie gehangen. Door het contact met een van de collega's bij de Zorgvilla heeft Minke Mulder haar benaderd om in de Kastanje te exposeren.

Manja maakt tekeningen met potlood (zwart, wit, grijs en kleur-aquarel). Ook schildert ze op canvas en maakt tekeningen met de stabilo pen.



NL DOET



Op vrijdag 13 maart hebben wij met enkele familieleden en vrijwilligers de tuin en het terras bij de Zorgvilla opgeknapt. De bloembakken zijn opnieuw gevuld en er is gesnoeid en onkruid gewied.

Henk Peters (zoon van mevr. Peters) heeft de oprit en muren

bij de entree van de Zorgvilla met een hogedruk spuit schoongespoten. Wat was dit nodig!! Henk heeft aangeboden om het terras te willen onderhouden met de hogedruk spuit. Daar zijn wij erg blij mee! Iedereen bedankt voor de inzet op deze dag.

TUINMANNEN EN -VROUWEN GEVRAAGD

De Zorgvilla beschikt over een prachtige grote tuin die veel onderhoud vraagt. Wij zijn dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om met regelmatig deze tuin te onderhouden. Er zijn ook flyers opgehangen in Veenoord en Nieuw-Amsterdam in winkels en bouwmarkten. Mocht u iemand

kennen die een paar uurtjes over heeft en houdt van een gezellige werkomgeving, dan ver-



zoeken wij u contact op te nemen met Mariëlle Visser (marielle.visser@zorgzaak.nl) Hoort zegt het voort!!

ZORGVILLANIEUWS

Wilt u contact met de redactie of een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met:

Mariëlle Visser

PR Medewerker De ZorgVilla

Telefoon: 0523 - 22 50 05

e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl

U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij een van de zorgverleners!



IN MEMORIAM

Met ingang van deze nieuwsbrief besteden wij ook aandacht aan de mensen die ons zijn overleden. De afgelopen maand zijn er tot ons verdriet dierbare mensen overleden die lang of iets korter in De Zorgvilla hebben gewoond.

Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen hebt gedeeld heeft een grote impact op onze bewoners en onze medewerkers. Daarom noemen wij uit eerbied hun namen en danken wij hen voor hun liefde en gezelligheid:

De heer F. Roling,

Mevrouw Post-Boertien,

Mevrouw H. Post-Harders,

De heer W. Snapper.

