

**IN DIT NUMMER
O.A.:**

**MET DE ZORG-
ZAAK BUS NAAR
HET VEENPARK** 2

IN GESPREK MET 3

**NIEUWE NAMEN
GEBOUWEN
ZORGVILLA** 4

**EVEN
VOORSTELLEN** 5

BINGO 6



HERFST!

Na een lange, warme zomer is dan eindelijk de herfst gekomen. De bladeren gaan vallen en wanneer we naar buiten kijken zien we de kleuren van het landschap veranderen. Binnen, in de warmte, hebben we mooi de tijd om de nieuwsbrief eens te gaan lezen.

In deze nieuwsbrief (op verzoek nu met een groter lettertype) stellen we u aan een aantal medewerkers voor, vindt u informatie over de uitjes met de bus en nog veel meer!

Veel leesplezier!

Dag zomer!

*De avond valt
Een klaproos sluit haar blaadjes
Bij de vijver vliegt een vlinder
Hij wil nog geen afscheid nemen
Niet van de zon
Niet van de zomer
De wind ruist zachtjes
Ze wacht op de herfst
Dag zomer, tot volgend jaar!*



**ZORGVILLA
NIEUWS:**

- **Periodieke nieuwsbrief**
- **Voor bewoners van De ZorgVilla en hun familieleden en mantelzorgers**

MET DE ZORGZAAK BUS NAAR HET VEENPARK



Sinds kort heeft de ZorgZaak een eigen personenbus. Op donderdag 8 augustus is een groep bewoners met enkele van hun kinderen naar het Veenpark in Barger Compasum geweest. Het was geweldig weer en de sfeer zat er bij vertrek al goed in. De busreizigers vonden het heel mooi om de oude huisjes te zien en de

snoepwinkel van vroeger waar je zelfs snoepjes kon kopen. Er lagen van die ruitjes, boterballetjes, kaneelstokken en drop van vroeger. Mevr. Bos kon de verleiding niet weerstaan en heeft een zak drop meegenomen. In het park liepen politieagenten in kleding van vroeger rond, heel bijzonder om te zien.

Verder werd de slijperij en houtzagerij bezocht en konden we met een treintje het hele park door. Dit treintje ging door een stuk heide gebied en tussen de bramenstruiken door. Tijdens de lunch hebben we samen een patatje gegeten, lekker! Het

mooie van er samen op uit gaan is, je ziet iets nieuws, het is gezellig en je hebt iets leuks om na te vertellen. Voor herhaling vatbaar dus!



INFORMATIE ZORGZAAK BUS

Momenteel zijn we aan het onderzoeken of we wat vaker de ZorgZaak bus kunnen inzetten en hoe we zulke uitjes met vrijwilligers kunnen invullen. Vanuit de ZorgZaak in Hoogeveen is er een vaste chauffeur beschikbaar. Deze chauffeur zal tijdens het uitje meegaan.



In de bus kunnen totaal 7 bewoners mee. Er zijn 2 rolstoel zitplaatsen en 5 gewone zitplaatsen. De rollator kan natuurlijk ook mee. Om iedere bewoner de gelegenheid te geven om mee te kunnen zullen we bijhouden wie wanneer is mee geweest. Zo komt iedereen die wil een keer aan de beurt.

Heeft u een leuk idee om ergens naar toe te gaan? Geef dit dan door aan Mariëlle Visser (op donderdag aanwezig in de Zorgvilla). Bewoners dienen zelf in de kosten te voorzien van het

uitje (entree, koffie/thee, lunch etc.).

Belangrijk om te weten:

Bij de uitjes is geen personeel van de ZorgVilla aanwezig. Bewoners (of hun familie) zijn zelf verantwoordelijk voor hun medicatie. Mochten er medische handelingen moeten worden verricht, dan dient de bewoner zelf de kosten van zorgbegeleiding te betalen.

IN GESPREK MET... MEVROUW PETERS

Ook voor deze nieuwsbrief ben ik in gesprek gegaan met een van onze bewoners. We zien elkaar dagelijks maar weten we wie eigenlijk wel wie we écht zijn? Ieder van u heeft een eigen levensverhaal wat u heeft gevormd tot wie u nu bent. Hoe mooi is het om elkaar wat beter te leren kennen en met respect ieders verhaal te lezen.

Vandaag ben ik in gesprek met mevrouw Peters. Ze is geboren aan de Verlengde Noordersloot in Klazienaveen en komt uit een gezin met 3 broers en 1 zus. Helaas zijn deze allemaal al overleden. Het was een gezellig gezin waar altijd gewerkt werd. Vader was turfsteker, werkte voor de fa. Scholten in Klazienaveen en het hele gezin werkte mee in het veen. Het was zwaar werk. Mevrouw Peters droogde de turf die werd gebruikt voor de kachel.



Ze is naar de Katholieke School St. Franciscus in Weiteveen geweest en heeft daar 8 klassen doorlopen. Daarna in het veen helpen en in de huishouding thuis. Ze hadden 1 fiets thuis en daar moesten ze met het hele gezin mee doen. Het gezin kende gelukkig geen armoede omdat iedereen werkte. Ze waren dankbaar met het weinige wat ze hadden. In de oorlog hebben ze veel aardappelen gegeten omdat ze die zelf verbouwden, ook sla en groenten die voor soep werden gebruikt.

Mevrouw Peters leerde haar latere echtgenoot kennen in Zwartemeer. Haar broer woonde daar en daar ging ze vaak oppassen op zijn 2 kleine kinderen. Daar kwam ze haar man tegen. Maar 's avonds om 22.00 uur moest ze altijd weer binnen zijn, heel anders dan tegenwoordig zoals ze van haar

kleinkinderen hoort. Ze hebben ongeveer 3 jaar verkering gehad voordat ze gingen ze trouwen. Samen kregen ze 2 zonen en 4 kleinkinderen. Ze geniet van de mogelijkheden van de huidige tijd, zoals het studeren van haar kleinkinderen.

Mevrouw Peters heeft een lange tijd in het ziekenhuis gelegen voor een nieuwe heup. Omdat ze complicaties kreeg heeft ze 10 maanden niet kunnen lopen, maar gelukkig heeft haar man goed voor haar kunnen zorgen. In 2008 is haar man overleden na een heel mooi leven samen van 50 jaar getrouwd zijn.

Sinds kort woont mevrouw Peters in haar nieuwe appartement in de Kapschuur (*de Zonnebloem, zie ook verder in deze nieuwsbrief*), ze heeft een eigen woonkamer en slaapkamer en dat bevalt haar heel goed.

Dank voor het mooie gesprek mevrouw Peters!

MEE ETEN IN DE ZORGVILLA

Het is mogelijk dat uw familie of vrienden mee doen met de maaltijden in de ZorgVilla. De kosten hiervoor zijn €7,- p.p. voor een warme maaltijd. In verband met het bestellen verzoeken wij dit 3 dagen van te voren door te geven aan de

gastdames. Betaling kan alleen via pin worden betaald aan de gastdames. Mee eten met de lunch is ook mogelijk. Kosten hiervoor zijn €3,50 pp.



NIEUWE NAMEN GEBOUWEN DE ZORGVILLA

Enkele maanden geleden hebben wij gevraagd aan onze bewoners en medewerkers om mee te denken over nieuwe namen voor de gebouwen van de Zorgvilla, dit omdat we de nieuwe uitbreiding ook graag een naam willen geven.

Wellicht is het u bekend dat Vincent van Gogh in het najaar van 1883 vanuit Den Haag naar Drenthe is vertrokken. Na ca. 2 weken in Hoogeveen te hebben doorgebracht besloot hij dieper Drenthe in te trekken. Hij nam de trekschuit naar

Nieuw Amsterdam/Veenoord en vond onderdak in het logement van Hendrik Scholte, het huidige Van Gogh Huis. Daar kreeg hij de kamer op de bovenverdieping met balkon tot zijn beschikking. Het landschap, de bewoners en de oorspronkelijkheid van Drenthe maakten een onuitwisbare indruk op Vincent, wat hij in zijn schilderijen, tekeningen en aquarellen vastlegde. Op 4 december 1884 keerde Vincent vanuit Nieuw-Amsterdam terug naar Hoogeveen, waar hij de trein naar Nuenen zou nemen.

Het hoofdgebouw krijgt de naam **De Plataan**;
Het Koetshuis heet vanaf nu **De Korenbloem**;
De Kapschuur noemen we in het vervolg **De Zonnebloem**;
De nieuwe uitbreiding gaat **De Kastanje** heten;
De nieuwe dagbesteding gaat **Het Atelier** heten.

Er zullen naambordjes op de gebouwen worden gehangen zodat u aan de namen kunt wennen.



Het leek ons mooi om de nieuwe namen te associëren met de schilderijen van Van Gogh. Dit heeft tot de volgende namen geresulteerd:



EVEN VOORSTELLEN

In deze nieuwsbrief hebben we maar liefst 3 nieuwe medewerkers voor te stellen. Maak kennis met Ada, Nathalie en Kora!

NATHALIE



Hallo, ik ben Nathalie en ik ben stagiaire bij de ZorgVilla! Ik doe de opleiding verpleegkunde in Zwolle en zit nu in het tweede jaar. Naast mijn opleiding en stage ben ik vaak te vinden bij de paarden.

KORA



Hallo allemaal, mijn naam is Kora Harms, ik ben 49 jaar en ik woon samen met mijn man en 2 dochters in Coevorden.

Sinds 11 september ben ik de nieuwe kapster binnen de ZorgVilla. Met de meeste mensen heb ik al prettig kennisgemaakt en ik kijk er naar uit om ook met de rest kennis te maken!

Ik zal ongeveer 1 keer in de 6 weken een aantal dagdelen aanwezig zijn om te knippen en permanenten maar ook voor kleuren of evt. andere wensen. Ik kijk er naar uit om mijn vak uit te mogen voeren binnen de ZorgVilla!

Een warme groet,
Kora

ADA



Hallo allemaal, mijn naam is Ada Schoemaker en ik werk sinds 1 augustus in de Zorgvilla als gastdame. Het was een warm welkom op mijn eerste werkdag, iedereen is erg behulpzaam en het bevalt me dan ook goed. Inmiddels ken ik alle personeelsleden en alle bewoners bij naam en weet ik wat

iedereen in de koffie en thee heeft. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om samen met de andere gastdames een gevarieerde maaltijd op tafel te zetten. Ook is het leuk om soms wat lekkers met bewoners te bakken en gesprekjes te voeren.

Ik ben getrouwd met Jan we hebben twee dochters en wonen aan de Vaart in Nieuw-Amsterdam. In mijn vrije tijd mag ik graag tekenen, het liefst portretten of dieren. Ik geef zelf ook 1 keer per week tekenles. Verder mag ik graag sporten en lezen.

Tot ziens in de Zorgvilla!



ZORGVILLANIEUWS

Wilt u contact met de redactie of een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met:

Mariëlle Visser

PR Medewerker De ZorgVilla

Telefoon: 0523 - 22 50 05

e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl

U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij een van de zorgverleners!



BINGO

Onlangs hadden we een gezellige bingo ochtend in de Zorgvilla. Dit werd mogelijk gemaakt door de hulp van 2 kinderen van onze bewoners. Super dat jullie dit willen begeleiden! Dank jullie wel!

