

VERDER IN DIT
NUMMER:

BEWONERS STELLEN
ZICH VOOR 2

INLOOPOCHTEND
NIEUWE APPARTE-
MENTEN ZORGVILLA 2

DE GASTDAMES IN DE
ZORGVILLA 3

BEZOEK WETHOUDER
GUIDO RINK 3

BINGO BIJ DE
ZORGVILLA 3

AVOND4DAAGSE 4



ZOMER!

De zomer is inmiddels volop aanwezig, ook in de ZorgVilla hebben we al veel warme dagen beleefd! Niet voor iedereen altijd even gemakkelijk maar gelukkig zijn er ook dagen dat het weer iets vriendelijker is voor onze bewoners is.

Dit keer een volle nieuwsbrief met een mooi levensverhaal van onze bewoonster Nel van Laar, één van de nieuwe gastdames stelt zich voor, een uitgebreid verslag van de avond4daagse en nog meer!

We beginnen echter met een mooi gedicht van bewoonster Cynthia van Dijk: Hoop.
Veel leesplezier!

*Hoop
Wat is hoop?
Iets wat je vast kan houden
Of iets waar je
je vast aan kan houden
Hoop is iets wat de
wereld draaiend houdt
Zonder dat zou het leven
er heel anders uitzien
Ja, hoop is een mooi ding*

*Cynthia van Dijk
(bewoner ZorgVilla)*

ZORGVILLA
NIEUWS:

- **Periodieke nieuwsbrief**
- **Voor bewoners van De ZorgVilla en hun familieleden en mantelzorgers**

BEWONERS STELLEN ZICH VOOR: NEL VAN LAAR

Onlangs sprak ik met mevrouw Nel van Laar, één van de bewoners van de ZorgVilla. Nel is geboren op 31 oktober 1935. Tijdens haar kleuterschooljaren woonde ze in Rhenen (provincie Utrecht). In de jaren dat ze naar de “grote school” ging verhuisde ze met haar ouders naar Renkum en ging naar de christelijke school “laat de kinderen tot mij komen” (zie foto)



Nel heeft prachtige herinneringen aan haar jeugd. Ze had een jonger broertje en een oudere zus. Eind jaren 30 speelde je met hordes kinderen op straat, touwtje springen, hinkelen, belletjes trekken en kat-

tenkwaad uithalen. Met zo’n groep maakte je samen sterk en wat een lol werd daaraan beleefd. Dingen werden nooit stukgemaakt, dat deed je niet. Altijd waren we buiten. Hoe leuk was het om bij schemer stenen op een golfplaten dak te gooien van boer Hendrik en dat hij dan in zijn lange onderbroek boos naar buiten kwam rennen terwijl de kinderen achter

een muurtje zaten te gniffelen.

Toen Nel 13 jaar oud was ging ze van de “grote school” af. Ze had geen zin meer om te leren en wilde graag geld verdie-

nen. Ze kwam in contact met een Duitse mevrouw die een garagebedrijf had in Heesum. Ze ging in de huishouding werken waar ze veel heeft geleerd. Daarna kreeg Nel een ander werkadres bij mevr. Rozeboom, haar man was overleden.

Nel ging met haar ouders en gezin vaak naar Drenthe op vakantie en daar leerde ze op 16 jarige leeftijd haar man kennen. Ze waren niet zo heel jong toen ze gingen trouwen en Nel was in de 30 toen ze hun dochter Marian kregen, geboren in het ziekenhuis van Coevorden. Als gezin woonden ze in Schoonebeek. In de jonge jaren van Marian werkte Nel bij burgemeester Capetti van Schoonebeek en dan mocht ze ook haar kindje meenemen. Het was een fijne tijd toen Marian klein was waar ze erg van heeft genoten. De zus van Nel woont nog in Schoonebeek en haar dochter heeft

daar een drogisterij. Nel haar man en jongere broer zijn inmiddels helaas al overleden.

Tijdens het vertellen verscheen er een glimlach van oor tot oor en kwam telkens naar voren “wat een prachtige jeugd heb ik toch gehad”. Natuurlijk kwamen er ook verhalen waarbij de emotie weer werd gevoeld en dan gingen we wat dichterbij elkaar zitten. Boven alles bleef de mooie jeugdherinnering de boventoon voeren en vertelde ze dat je met een positieve levensinstelling elke situatie kan overwinnen.

Ik bedankte Nel voor het gesprek en zij vertelde me dat ze het zo fijn vond om deze herinneringen weer eens op te halen en zich zo blij voelde. En daar werd ik weer blij van. Dank je wel lieve Nel!

Mariëtte Visser

INLOOPCHTEND NIEUWE APPARTEMENTEN ZORGVILLA

Op 23 mei jl. was er veel belangstelling voor de inloopochtend voor buurtbewoners en geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen in de nieuwe appartementen van de Zorgvilla. De ca. 70 bezoe-

kers hebben zich laten informeren en rondleiden door de prachtige appartementen. Veel bezoekers waren verrast om de mooie afwerking, de vele lichtinval en het mooie uitzicht over de landerijen

vanuit de appartementen.

Na de zomer zal er een officiële opening plaatsvinden van deze mooie uitbreiding!



GASTDAMES IN DE ZORGVILLA

Met ingang van juni zullen er meerdere gastdames beginnen in de Zorgvilla. Zij zijn continu in de huiskamer aanwezig en voorzien u van eten en drinken, gezelschap, informatie etc. Laurentia, één van de nieuwe gastdames stelt zich aan u voor:

*Hallo allemaal,
In deze nieuwsbrief mag ik mij even voorstellen.*

Ik ben Laurentia Lippold en woon samen met mijn man en 2 dochters in Weiteveen.

Vanaf 2016 werk ik bij de Zorgvilla als huishoudelijk verzorgende en sinds kort mag ik ook als gastdame meedraaien. Als gastdame houd ik mij bezig met het helpen bij de maaltijden, de koffie en natuurlijk

alles weer opruimen en zorgen voor een veilige nette omgeving. Ook ben ik een aanspreekpunt voor bewoners, familie en bezoekers en doe voor de hand liggende werkzaamheden.

Wat mij motiveert als gastdame is om het voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, zodat zij zich thuis mogen voelen in de Zorgvilla.

Binnenkort komen er nog gastdame collega's bij en ik hoop dat we samen veel voor iedereen kunnen betekenen.



BEZOEK WETHOUDER WMO GUIDO RINK

Op 29 mei jl. hebben wij bezoek gehad van Guido Rink, wethouder WMO uit de gemeente Emmen en zijn secretaresse Marja Lotze. We hebben kennis gemaakt en een rondleiding gegeven door de nieuwe appartementen van de Zorgvilla. Verder is er gesproken hoe we de samenwerking kunnen

versterken. Dhr. Guido Rink was onder de indruk van de prachtige locatie en zorgvoorziening van de Zorgvilla en de dagbesteding op het terrein.

Onze stagiaires hadden met enkele bewoners gezorgd voor iets lekkers bij de koffie, hier werd smakelijk van gesmuld!



BINGO BIJ DE ZORGVILLA



We zitten geregeld aan de ronde tafel met de bewoners, omdat mijn schoonmoeder ook woont in de Villa. Op een dag ging het gesprek over activiteiten in de villa, want een week ervoor

hadden de dames een gezellige bingo gehad die verzorgd werd door de verzorging van de Villa en daar had een ieder zo van genoten. Toen zei ik: "Dan gaan jullie dat toch zelf regelen, als actieve dames van de Villa!" Hier werd om gelachen, maar het idee was geboren.

Zo gezegd zo gedaan, iedereen legt 5 euro in.

Dit wordt ingezameld door een bewoonster en we proberen hier 2x een bingo van te organiseren. Ik ga op stap voor de prijzen en een dochter van een andere bewoonster leest de nummers voor. Vele handen maken licht werk en bovenal de bewoners hebben een hele gezellige ochtend. We beginnen om 10 uur, dan liggen de kaarten en de ballen al klaar. Ook zijn er

soms vrijwilligsters aanwezig om te helpen met het aankruisen van de getallen.

Inmiddels hebben we nu 4x een Bingo gehad, en het leuke is dat iedereen al een prijs heeft gehad.

We hebben nu even een zomerstop maar ik denk dat we in het najaar wel weer verder gaan.

Anita Vos

Wilt u contact met de redactie of een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met:

Mariëlle Visser

PR Medewerker De ZorgVilla

Telefoon: 0523 - 22 50 05

e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl

U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij een van de zorgverleners!



AVOND4DAAGSE

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de avond4daagse in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar gevraagd of familie zelf de begeleiding van hun vader/moeder wilden doen. Elke avond gingen er enkele zorgmedewerkers mee die dit in hun vrije tijd doen, wat we enorm waarderen.

Maandag 17 juni ging een groep van start en hebben een prachtige wandeling gemaakt op plekken waar velen nog nooit waren geweest. Ook het weer werkte deze avond prima mee! De woensdagavond werd geannuleerd vanwege mogelijke onweersbuien, uiteindelijk bleek dit mee te vallen.

De laatste avond was weer zo'n feestelijke avond. De bewoners en medewerkers die mee liepen werden verwend door een prachtige zelfgemaakte medaille. Ook was er een drinkpost voor alle 450 lopers op de parkeerplaats bij de Zorgvilla. Ranja, spekjes en gezellige muziek zorgden voor een gezellige tussenstop.

De meeste bewoners zaten buiten om mee te genieten van het feest. Om 18.00 uur kwamen de eerste lopers en er moest flink worden door geschonken om alle dorstigen te voorzien. Om 19.00 uur vertrokken de laatste lopers en kon er worden opgeruimd.



Het was weer een mooie gelegenheid om als Zorgvilla mee te doen en te werken aan een activiteit in het dorp!